



Roei!proeven: het verschil tussen koffie en bier

Zaterdag 31 augustus vond de eerste editie van *Roei!proeven* plaats in Zaanstad, een roeifestijn ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Roei!, het 25-jarig bestaan van Sloeproepen.nl en de eerste verjaardag van Veiligroeien.nl.

Het basisidee van *roei!*, namelijk er te zijn voor alle soorten roeiers, werd vorig jaar omarmd door de mensen achter sloeproeien.nl en veiligroeien.nl waarna het idee ontstond om fysiek zoveel mogelijk verschillende roeivormen bij elkaar te brengen en roeiers in staat te stellen eens een andere roeivorm te proeven.

Henk (72) roeit al heel lang in gladde boten bij de R&ZV Gouda: "Ik heb net geroeid in de oceaanboot en dat was heel mooi. Stevig roeien in een laag tempo, dat vereist een andere techniek. Stabiele boot, wel windgevoelig. Daarna heb ik in de pilot gig geroeid. Dat is boordroeien, waarbij je aan stuurboord zit met de bakboordriem in je handen. Heel bijzonder, heel anders. Je moet er meer bij nadenken."

Zo'n 160 deelnemers meldden zich in het clubgebouw van de Wormerveerse Roeivereniging De Zaan in Zaandijk, benieuwd naar wat *roei!proeven* brengen zou. Tientallen vrijwilligers van die club zorgden voor een gastvrije ontvangst.



Mario (41) is sloeproeier en roeit normaal in Rotterdam: "Ik ben nu in een wherry gestapt en dat viel een beetje tegen. Het is heel anders en vereist een andere techniek. Je moet kracht met je benen zetten, bij sloeproeien komt de kracht uit je romp. M'n buik zat ook een beetje in de weg. Ik ga kijken of ik zoveel mogelijk andere boten kan uitproberen." ▶





Aan het vlot lagen C-vieren, wherry's, een coastal boot, St Ayles skiffs, diverse sloepen en pilot gigs, klaar voor wie het eens proberen wilde. De skiff moest aan de kant blijven vanwege de strakke wind en golven. Het meest populair was de oceaanboot, beschikbaar gesteld door Ralph Tuin, en gestuurd door oceaanveteraan Marcel Ates.



Jet (54) vaart normaal in een Kuikensloep vanuit Muiden: "Ik heb eerst in de wherry geroeid. Dat was super om eens te proberen. Veel lichter dan sloeproeien, maar ook heel anders door het rolbankje. Daarna ben ik in de gig gestapt. Dat lijkt weer wat meer op sloeproeien, maar is toch anders. Maar eigenlijk zijn er meer overeenkomsten dan verschillen. Met alle boten ben je lekker sportief buiten op het water bezig, in cadans met je ploeg en de strijd met de elementen."



Binnen in de loods was zowel 's morgens als 's middags een serie korte lezingen over diverse onderwerpen en vormen van roeien. Mark Slats was de grote trekker met zijn verhaal over zijn oceaanroeitochten. Buiten op het terras stond een aantal exposanten en organisaties met informatie en producten die voor roeiers interessant zijn. Dankzij de bijdragen van twaalf sponsors, vermeld op roeiproeven.nl, was de deelname gratis.



Jord (41) roeit normaal in een oude reddingsloep vanuit Aalsmeer: "Sloeproeien is sjoeren en dan is roeien in een rolbankboot heel anders. Dat viel vies tegen. Je denkt dat je kunt roeien, maar je moet helemaal opnieuw beginnen en werken aan de andere techniek. Leuk om het geprobeerd te hebben, maar ik blijf toch maar bij het sloeproeien. Ik merk ook een cultuurverschil tussen een roeiclub en de sloepenwereld, een beetje het verschil tussen koffie en bier".

Al met al een geslaagde dag: een breed roeifestijn, prima georganiseerd, een volle bak en veel blij gezichten. ■!